



octopost

8-3-2022 - nr. 21

Flessen inzamelactie

'Hallo, wij zijn Nienke, Elke en Maloe. Wij willen graag uw aandacht voor Oekraïne. Daarom houden wij een flessen inzamelactie van woensdag 9 maart tot en met dinsdag 15 maart. De bedoeling is dat als u lege flessen thuis heeft of u ze naar kindcentrum Octopus wilt brengen. Of meegeven aan uw kind. In de aula kunnen ze ingeleverd worden. Zodat wij het geld kunnen schenken aan de mensen uit Oekraïne die het nu heel moeilijk hebben.'

Héél hartelijk dank voor uw hulp.'



kalender

10 maart
Studiedag
Peuters gaan wel naar het Kindcentrum

17 maart
KunstBoeven: dans groep 1-2

18 maart
Octopodium groep 5-7

21 maart
Week van de lentekriebels

22 maart
Informatieavond nieuwe kleuters
Fietscontrole groep 7

23 maart
Boomplantdag
Vergadering Kindcentrumraad

24 maart
KunstBoeven groep 3-4 : muziek
Music special

25 maart
Octopodium groep 1a en 2a met (groot)ouders

29 maart
Kennismaking nieuwe kleuters

31 maart
Verkeersexamen

1 april
Creaochtend groep 1-4

Verzoek buurtbewoners Octopus in relatie tot verkeersveiligheid

Het autoverkeer in het doodlopende gedeelte van de Parkweg (zijde kleuters) is een aandachtspunt.

Duidelijk is het verzoek om niet met de auto deze straat in te rijden tijdens het halen en brengen; in basis zijn deze parkeerplaatsen voor personeel van de verschillende scholen en voor buurtbewoners. Wettelijk is het helaas niet mogelijk om de toegang met andere auto's te verbieden, hoewel dat de veiligheid van fietsers en voetgangers ten goede zou komen. Wanneer men dan nog in een parkeervak zou parkeren is het acceptabel gedrag.

Helaas parkeren er ook ouders voor opritten van onze burens; ook al is dit maar voor korte duur...doe dit alsjeblieft niet. Je vindt het toch ook niet normaal dat er bij jou thuis iemand zijn auto voor je oprit parkeert?

Het wekt ook irritaties op bij ouders die daar wel gewoon veilig met de fiets of te voet zich door het verkeer begeven.

Daarbij komt dat boven KC Octopus in de appartementen bewoners wonen die wél gewoon op die tijden daar terecht moeten kunnen met hun auto; zij rijden immers gewoon naar hun huis toe of vertrekken naar het werk. Door het 'parkeergedrag' van onze ouders worden zij inmiddels ook scheef aangekeken wanneer ze er met de auto komen. Dat voelt niet goed.

Hopelijk kunnen we met elkaar zorgen voor een fijne, verkeersveilige situatie voor iedereen. Een stukje lopen naar verderop is daarbij overigens heel gezond.

Goed om te weten is dat de totale verkeerssituatie rondom het Kindpark een blijvend gespreksonderwerp is tussen gemeente, directies van de scholen, en een verkeerswerkgroep van ouders. Vanuit de gemeente Boekel volgt op redelijke termijn een soort onderzoek naar knelpunten in het hele dorp. Wanneer dit plaatsvindt zullen wij u daar actief over informeren, om zoveel mogelijk zorgsignalen te melden ook op de school - thuisroute. Maar de makkelijkste oplossing zit hem uiteindelijk wel in het gedrag van alle verkeersdeelnemers.



Nieuwe thema Lijn 3:
De schatkaart
groep 3



Thema leesonderwijs Lijn 3
groep 3
Zon, maan en ster

De aarde Lotte



Yara

basisschool

Op bezoek bij kamp Vught

Een verslag uit groep 8a

Een paar dagen voordat we naar kamp Vught gingen hadden we een film gekeken over een meisje genaamd Roosje Mozes. Roosje Mozes had in Kamp Vught gezeten en moest later mee met het kindertransport. En toen is ze dus uiteindelijk vermoord.

Bij Blink was het thema : Oorlog en vrede ,Dus daar hadden we het ook al over de oorlog gehad. Toen we er waren moesten we eerst verzamelen.

Daarna kwam er een gids die ons rondleidde. We liepen als eerste om het gebouw door een poort. Je zag al overal stroomdraad. Toen we binnen waren zagen we hoe Kamp Vught er vroeger uitzag in het klein. Daarna kregen we een verhaal te horen en gingen we naar het Kindermonument. Daarop staan alle kinderen die overleden zijn door het Kindertransport. Daar kregen we te horen dat er iemand een kindje had gekregen in het kamp en die moeder en dat kindje werden 6 dagen later vermoord.

De stenen waar tekst opstond zijn er nog maar wel beschadigd, die mochten we toen nog zien. En toen was de rondleiding afgelopen. We aten er nog, alleen we moesten ineens naar binnen omdat langs Kamp Vught een gevangenis staat en er kwam een dief naar de gevangenis dus toen moesten we even kijken in het museum.



Daarna gingen we naar het Crematorium. Daar legden ze mensen in de oven als ze dood waren. En het as dat overbleef gooiden ze buiten het kamp. Toen gingen we kijken bij al het as dat nog terug gevonden was. Dat lag in een grote bak met stenen erover heen.

Daarna gingen we kijken waar de mensen sliepen en eten. Toen werd er ook nog een verhaal verteld 2 verhalen zelfs. Het laatste verhaal ging erover dat toen de Duitsers door kregen dat ze de oorlog gingen verliezen, ze elke avond een paar mannen meenemen en dood schoten. Daar hadden ze een monument neergezet ,Maar dat monument is gesloopt.

Sanne en Nienke v d ven 8a



wist u dat...

- De luizenouders vandaag op school alle kinderen van onze school weer hebben gecontroleerd op hoofdlius?
- Er amper een luis of neet gevonden is?
- De ouders, en wij natuurlijk ook, erg tevreden zijn met dit resultaat?

Mama, papa: waar komen baby's vandaan? – 17 maart 20:00-21:00 uur

Op 17 maart om 20:00 uur, organiseert de GGD samen met Rutgers (kenniscentrum seksualiteit en seksuele gezondheid) een webinar over seksuele en relationele ontwikkeling bij kinderen tot 12 jaar.

Seksuele opvoeding is je kind begeleiden bij de seksuele ontwikkeling. Je helpt je kind bijvoorbeeld bij het ontdekken van het lichaam, van gevoelens, wat ze wel en niet willen en bij het sluiten van vriendschappen. Door met je kind over seksualiteit te praten laat je zien dat het een onderwerp is waarover gesproken mag worden.

Het gaat ook over liefde en vriendschap, ontdekken of je een jongen of een meisje bent, aangeven wat je wel en niet wilt en lekker in je vel zitten.

Verschillende aspecten worden besproken en je krijgt informatie en handvatten om je kind hierin te begeleiden.

Voor meer informatie en aanmelden klik op: [Aanmelden](#)



Met vriendelijke groet,
Vakgroep Gezondheidsbevordering
GGD Hart voor Brabant

Diskoskaten

Zet je skates maar alvast klaar.

Vrijdag 25 maart gaan we weer discoskaten!

Een weekje later, op **vrijdag 1 april** zijn we nog een keer van de partij!

Kom rollen en zwieren op het St. Agathaplein in Boekel.

Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur

Ons koekie en snoepie kraampje is weer gevuld met allerlei lekkers om de dorst te lessen en wat extra energie te geven. De koffie, thee en chocomel houdt de kijkers lekker warm.

Kom meedoen en neem je vrienden, ouders, opa's -oma's- juf- meester, burens, mee als je wilt, gezellig!!!!

Tot ziens allemaal!

Schaats en Skategroep Boekel

Info: www.skeelergroep.nl

06-20430257

